



# Parochieblad

Titus Brandsmaparochie Oss

---

## **PASEN: DE ERVARING VAN NIEUW LEVEN**

Pasen is de kern van ons christelijk geloof. Er is geen groter feest in de kerk dan Pasen. Alle andere kerkelijke feesten vinden hun bron in het Paasfeest. Ook het Kerstfeest kan niet zonder Pasen. Met Pasen vieren we het Mysterie van de Levende: van Jezus, onze broeder die opstaat uit de dood. Van Jezus, zoon naar Gods hart, die de dood overwint. In Hem breekt de nieuwe schepping aan. Hij is de eerstgeborene uit de doden. We zullen nooit weten wat er in de nacht van de verrijzenis gebeurd is. En ook niet hoe. Het lege graf – de verschijningen – de maaltijd aan het meer – het zenden van de Geest – al deze verhalen geven allemaal aan dat er iets ongedacht nieuw is. Iets wat in geen mensenhart had kunnen opkomen.

Maar als we niet weten “wat en hoe” de verrijzenis is, wat vieren we dan?

Dieper dan het weten is er een gelovige zekerheid. Wij vieren dat God Jezus niet in de steek gelaten heeft. We vieren dat mensen die met Jezus verbonden zijn door God niet in de steek gelaten zullen worden. Op momenten dat ons leven doods en duister is mogen we soms ervaren dat God er tóch is. Die momenten zijn paaservaringen in het klein. Het zijn wèl de momenten die ons Paasgeloof versterken.

In een gespreksgroep werd de vraag gesteld: wat betekent Pasen voor jou persoonlijk? Er kwamen een aantal mooie verhalen naar boven.

Een jongen van een jaar of twintig vertelde: “Na mijn middelbare school ging ik studeren. Maar de studie mislukte volkomen. Ik voelde me eenzaam en presteerde helemaal niets. Ik raakte aan de drugs. Er was één docent die me in de gaten had. Hij nodigde mij uit voor een gesprek en bracht me weer op de goede weg. Het heeft hem een jaar gekost mij overeind te krijgen. Nu voel ik me herboren en opgestaan. Ik kan het leven aan.”

Een oudere man vertelde dat hij niet over het verdriet van zijn overleden vrouw heen kon komen. “Zij was alles voor me. Bij alles wat ik deed, hoorde ik haar stem. Ik kon haar niet

missen.” Op een avond vroeg een vriend me: “Je hebt toch zelf gezien hoeveel je vrouw leed? Gun je haar dan niet dat ze uit haar lijden verlost is en in de hemel is? Ben je niet alleen maar bezig je eigen verdriet te koesteren?” Eerst ben ik verschrikkelijk boos op hem geworden. Later dacht ik: “Hij heeft gelijk! Mijn vrouw heeft een nieuw leven gekregen. Ik moet ook een nieuw leven opbouwen. Nu leef ik weer echt!”

Een meisje uit Irak vertelde haar vluchtverhaal. De tocht door de bergen. Het slapen in kapot geschoten huizen. De angst voor soldaten. De moeilijkheden bij de grens. Toen ik dacht: “Nu ben ik vrij”, begon de ellende pas goed. Iemand uit Nederland zei: “Ik heb werk voor je in de huishouding. Kom hierheen.” Er bleken meer meisjes gevraagd te zijn. Al heel gauw bleek het te gaan om sekswerk. Het was afschuwelijk. Je kon niet naar de politie want de man had al mijn papieren.

Op een nacht ben gevlucht en belandde ik op straat. In een steegje ben ik in slaap gevallen. Iemand maakte mij wakker en vroeg of ik koffie en brood wilde. Ik begon heel hard te huilen. Hij vroeg me iets en ineens vertelde ik hem alles. Hij nam me mee en bracht me bij een organisatie. Als hij me niet gered had, was ik dood gegaan en zie: ik leef!

Wat hebben die drie paasverhalen in het klein met het grote verhaal van de Verrezen Heer te maken? Deze drie mensen hebben ervaren: “God laat mij niet in de steek. Iemand die in Jezus’ geest leeft, heeft mij uit de dood getrokken.”

Misschien hebt u zelf ook wel een zo’n Paasverhaal.

Ik wens u van harte een Zalig Paasfeest!

Pater Tom Buitendijk, karmeliet

## COLOFON

Titus Brandsmaparochie  
Oplage ± 500 exemplaren  
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

### Redactie

Frank van Breukelen  
Riky de Jong  
Margrit Ricken  
Gerard van Loon  
Leon Teubner

### Redactieadres

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss  
Telefoon: 0412 - 622 164

### Pastores

T. Buitendijk  
L. Teubner

### Bereikbaarheid pastores

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164  
Buiten kantooruren in noodgevallen:  
06 – 34 71 91 06

### Taxidienst

Voor de alle diensten.  
Aanmelden: 0412 – 622 164

### Adres St. Jozefkerk

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss  
Telefoon: 0412 – 622 164

Bank: IBAN NL56 RABO 0140.4057.71  
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

e-mail: [algemeen@tb-parochie.nl](mailto:algemeen@tb-parochie.nl)  
[www.titusbrandsmaparochieoss.nl](http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl)  
(daar vindt u ook foto's van activiteiten)

[titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com](http://titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com)  
voor de weekendpreken

 @TitusBrandsmaPa

### Drukwerk

Drukkerij Putters

### Verspreiding

Op verzoek:

- thuis in de bus
- per e-mail
- website
- ophalen in kerk of verzorgingshuis

### Inleverdatum kopij

woensdag 13 april 2016

### Verschijningsdatum volgende nummer

dinsdag 3 mei 2016

## VAN DE REDACTIE



### Pasen (Pesach)

De betekenis van Pasen is doortocht, doorgang. Zo leer je nog eens wat tijdens een redactievergadering. Meteen komen er dan allerlei associaties. De doortocht door de woestijn, de overgang van slavernij naar vrijheid, de overgang van leven naar door en vervolgens weer naar leven.

Doortochten of overgangen zijn belangrijke momenten in het leven. Er komt een einde aan het oude vertrouwde en het nieuwe onbekende ligt voor ons. Als je een heel mensenleven op een rijtje zet, dan zijn er nog al wat overgangen. Geboorte, doop, school, eerste communie, vormsel, hogere school, eerste baan, trouwen, kinderen krijgen, grootouder worden, pensioen en tot slot de dood. En van bijna elke overgang maken we een gedenkwaardig moment, een feestje.

Waar je ook leeft op aarde, waar je ook vandaan komt, jouw volk kent overgangsfesten. Of je nu je eerste rit met een hondenslee op de Noordpool hebt gemaakt, of je eerste prooi gedood hebt in het oerwoud van de Amazone, vanaf nu hoor je erbij. En dat moet gevierd worden. Je hebt weer een fase overleefd. Niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor je stam. Wees welkom in onze wereld.

Ook het Roomse volk kent overgangsmomenten. Daar hebben we sacramenten voor als doop, communie, vormsel, huwelijk en priesterwijding. Je hoort er dan echt bij. Belangrijk voor de gemeenschap.

Overgangen, momenten om stil te staan bij de betekenis voor jou persoonlijk en voor de gemeenschap waar je deel van uit maakt. Momenten om het oude los te laten, maar vooral om het leven te vieren.

Wij wensen iedereen een gezegend Pasen.



..... AANGESTIPT .....

**\* KLEDINGINZAMELING**

Op zaterdag 23 april kunt u wederom kleding bij de kerk brengen voor Mensen in Nood. U kunt de kleding in gesloten zakken aanleveren tussen 10.00 en 13.00 uur.

**\* OPBRENGST VOOR VOEDSELBANK**

Van de opbrengst van de kunstverkoop en de Fair Trademarkt heeft de Voedselbank een elektrische palletschaar aangeschaft.

**\* VRIJWILLIGER VAN HET JAAR**

Op vrijdag 22 januari is, tijdens de vrijwilligersavond, Peter Lammers benoemd tot vrijwilliger van het jaar.

**\* HULDIGING DIRIGENT**

Op 21 februari is onze dirigent Simon Tinnebroek gelauwerd met de gouden Gregorius-speld.



Voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje, open:

- elke donderdagmorgen vanaf 9.30 tot 12.00 uur in de Pinksterterp (Paaskerk).
- elke zondagmiddag vanaf 14.30 tot 17.00 uur in de Carmelzaal (St. Jozefkerk).

**Extra activiteiten Carmelzaal**

24 april: bloemschikken. Graag zelf bakje en (snoei)schaar meenemen.

**Extra activiteiten Pinksterterp**

17 maart: kaarsen versieren voor Pasen.

24 maart: bloemschikken: Paasstukjes. Graag zelf bakje en (snoei)schaar meenemen.



**ZIN IN FILM**

Voor diegenen die 'Zin in film' niet kunnen missen, vertonen we in de aanloop naar Pasen de film 'Erbarme dich'. Deze film vertonen we niet op onze gebruikelijke plaats, maar we zijn deze keer te gast bij de Paaskerk.

In de documentaire **Erbarme dich** (Ramón Gielings, 2015) komen mensen aan het woord die een speciale band hebben met Bachs Matthäuspassion, en dan met name met de bekendste aria uit dat oratorium: 'Erbarme dich, mein Gott'. Iedere geïnterviewde heeft een eigen reden om hier te luisteren naar dit muziekstuk van Bach, dat de lijdensweg van Christus verhaalt en ieder jaar rond Pasen wordt opgevoerd. Dat levert een reeks interessante, aangrijpende, of voor sommigen misschien zelfs inspirerende verhalen op.

Erbarme Dich is een documentaire die met beeld en tekst de kracht van Bachs muziek wil overbrengen. Een mooie inspiratiebron voor ons in deze tijd van het jaar.

Datum: woensdag 23 maart

Inloop: 19.30 uur met koffie/thee

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Paaskerk, Weth. van Eschstraat 165

Entree: vrijwillige bijdrage

Voor meer informatie: [www.zininfilmoss.nl](http://www.zininfilmoss.nl).

**\* CURSUS GELOOFSVERDIEPING**

In een aantal blokken van zes zaterdagochtenden wordt dit en komend jaar een cursus geloofsverdieping aangeboden in onze parochie. Het is een cursus die bedoeld is voor mensen die denken of voelen: 'er moet wel iets meer zijn'. Door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, hebben mensen gesproken over hun ervaring met God. We noemen hem vader, geheim van het leven, liefde,... We raken over hem, haar, 'een iets meer', blijkbaar nooit uitgepraat. Hoe komt dat toch? Tijdens de cursus willen we onze ervaringen delen met dit 'er is wel iets meer, maar wie of wat?' we willen samen de woorden en de beelden verkennen die wij gebruiken om over dat geheim te spreken. Voor dit eerste blok zal de karmeliet Huub Welzen ons op bevlogen wijze meenemen in het verkennen van ons spreken over God. Daarvoor komen we op zaterdagochtend 9, 16, 23 en 30 april en 21 en 28 mei van 10.00 tot 12.30 uur bij elkaar, op de pastorie van de St. Jozefkerk. De deelname aan de cursus is vrij en gratis. U kunt een paar keer meedoen, maar ook alles volgen. Ook maakt het niet uit of u verbonden bent aan onze kerk of niet. Ieders ervaring doet er toe. U bent allemaal zeer en van harte welkom. Sluit u aan en maak anderen attent op dit prachtige aanbod.

Voor meer informatie: [ellyvreenegoor@kpnmail.nl](mailto:ellyvreenegoor@kpnmail.nl) of [pastor.teubner@tb-parochie.nl](mailto:pastor.teubner@tb-parochie.nl),

☎ 622 164.

LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Dag	Datum	Tijd	Dienst	Voorganger	Koor
			<b>GOEDE WEEK</b>		
<b>Zondag 20 maart</b>			<b>Palmzondag</b>	<b>Luc. 19, 28-40, Jes. 50, 4-7 ev. Luc. 22, 14-23, 56</b>	
Zo.	20 mrt.	10.00 u 11.30 u	Eucharistieviering Kleuterviering	p. T. Buitendijk p. T. Buitendijk + wg Kleutervier.	Herenkoor N.v.t.
<b>Maandag 21 maart</b>					
Ma.	21 mrt.	14.00 u 19.00 u	Eucharistieviering Ziekenmiddag Boeteviering	p. T. Buitendijk p. L. Teubner	Gelegenheidskoor Samenzang
			<b>Witte Donderdag</b>	<b>Ex. 12, 1-8. 11-14 ev. Joh. 13, 1-15</b>	
Do.	24 mrt.	19.00 u	Eucharistieviering met gavenprocessie	p. T. Buitendijk + p. L. Teubner	Herenkoor
			<b>Goede Vrijdag</b>	<b>Jes. 52, 13-53, 12 ev. Joh. 18, 1-19, 42</b>	
Vr.	25 mrt.	15.00 u 19.00 u	Gebedsdienst Gebedsdienst Kruisverering met bloemenhulde	p. L. Teubner Werkgroep Titus	Taizé-liederen Mediorenkoor
			<b>Paaswake</b>	<b>Gen. 1, 1-2, 2; Ex. 14, 15-15; Jes. 55, 1-11 ev. Luc. 24, 1-12</b>	
Za.	26 mrt.	18.00 u 20.00 u	Eucharistieviering Familieviering Eucharistieviering	p. T. Buitendijk p. T. Buitendijk + p. L. Teubner	De Titaantjes Mediorenkoor
<b>Zondag 27 maart</b>			<b>Hoogfeest van Pasen</b>	<b>Hand. 10, 34a. 37-43 ev. Joh. 20, 1-9</b>	
Zo.	27 mrt.	10.00 u	Eucharistieviering	p. T. Buitendijk + Prior Prov. Brouns	Alle koren
<b>Zondag 3 april</b>			<b>2e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 5, 12-16 ev. Joh. 20, 19-31</b>	
Zo.	3 apr.	10.00 u	Eucharistieviering Welkomstviering p. Buitendijk	p. T. Buitendijk + p. L. Teubner	Alle koren
<b>Zondag 10 april</b>			<b>3e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 5, 27b-32. 40b-41 ev. Joh. 21, 1-19 of 21, 1-14</b>	
Zo.	10 apr.	11.00 u	Eerste Communieviering	p. T. Buitendijk	De Titaantjes
<b>Zondag 17 april</b>			<b>4e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 13, 14. 43-52 ev. Joh. 10, 27-30</b>	
Zo.	17 apr.	10.00 u	Eucharistieviering	p. T. Buitendijk	Herenkoor
<b>Weekend 23 + 24 april</b>			<b>5e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 14, 21-27 ev. Joh. 13, 31-33a. 34-45</b>	
Za.	23 apr.	18.30 u	Woord- en communieviering Familieviering	p. L. Teubner	de Titaantjes
Zo.	24 apr.	10.00 u	Woord- en communieviering	p. L. Teubner	Mediorenkoor
<b>Zondag 1 mei</b>			<b>6e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 15, 2-2. 22-29 ev. Joh. 1, 23-29</b>	
Zo.	1 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p. T. Buitendijk	Volkszang
<b>Donderdag 5 mei</b>			<b>Hemelvaart van de Heer</b>	<b>Hand. 1, 1-11 ev. Luc. 24, 46-53</b>	
Do.	5 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p. T. Buitendijk	Sterreboskoor
<b>Zondag 8 mei</b>			<b>7e zondag van Pasen</b>	<b>Hand. 7, 55-60 ev. Joh. 17, 20-26</b>	
Zo.	8 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p. T. Buitendijk	Mediorenkoor

## KINDERPAGINA

### PAASHAASJE – KNUTSELEN MET OPEN HANDEN



Met je handen kun je letterlijk en figuurlijk heel veel doen!

#### Wat heb je nodig?

Potlood, schaar, stiften, gekleurd papier en je hand.

#### Hoe?

Teken de omtrek van je hand op een papier en knip hem uit. Knip de middelvinger eraf. Vouw de pink en de duim om. Plak de hand op een vel papier en teken er een mond, snorharen, ogen en neus op. Klaar is je Paashaas.

### KLEUTERVIERING PALMPASEN

Op zondag 20 maart om 11.30 uur is er een kleuterviering voor de kinderen in de leeftijd tot de eerste communie. Knutsel dit keer zelf een Palmpasenstok en breng deze mee!



---

---

### VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

#### Boeteviering

Aan het begin van de Goede Week is er op maandag 21 maart om 19.00 uur weer een viering, waarin we ons willen bezinnen op onze relatie met God en met elkaar, met als doel elkaar te vergeven en deze relaties te herstellen, waar nodig. U bent van harte welkom.

#### Witte Donderdag

We vieren de laatste levensavond van onze Heer Jezus. Met Hem willen we aan tafel om eucharistie te vieren. We zullen onder twee gedaanten te communie gaan. We richten een rijke gaventafel aan. U bent voor deze viering weer van harte uitgenodigd om goede gaven mee te brengen voor de minderbedeelden in onze parochie. Uw gaven kunt u afgeven achter in de kerk. Ze zullen dan meegenomen worden met de offergaven.

#### Goede Vrijdag

Om 15.00 uur overwegen we het lijden en sterven van Jezus van Nazareth, dat van onze medemensen en van ons zelf. We lezen het lijdensverhaal van Johannes en zingen de liederen van Taizé. Tijdens deze viering zullen we lichtjes plaatsen op het kruis. Om 19.00 uur is er een meditatieve viering waarin we aan de hand van teksten van Titus Brandsma het lijden en sterven van Jezus Christus overwegen. De viering wordt afgesloten met een kruishulde. Als u wilt mag u een bloem meebrengen.

#### Paaszaterdag

Om 18.00 uur stellen we gezinnen met kinderen in de gelegenheid om de Goede Week mee te beleven en om het Paasfeest te beginnen.

Om 20.00 uur is de plechtige Paaswake, waarin we het doopwater wijden, de nieuwe Paaskaars dopen en we luisteren naar de grote bevrijdingsverhalen van Israël en beginnen het Paasfeest.

#### Pasen

Op Paasmorgen om 10.00 uur is de feestelijke Paasviering. We gaan dan onder twee gedaanten te communie.

**Vluchtelingen in de noodopvang in Oss**

Dinsdag 23 februari kwamen de eerste vluchtelingen aan bij het voormalige belastingkantoor op de Lievekamplaan 1 in Oss, de noodopvang. Een enthousiast team van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) stond hen op te wachten om te helpen met het binnenbrengen van hun spulletjes. In de tassen zitten alle bezittingen die ze hebben. Ongeveer één tas per persoon. Dat kunnen de meeste van ons zich niet voorstellen. De gezinnen met jonge kinderen zochten, na een eerste voorlichting over de gewoontes in ons land en de regels in de noodopvang, hun nieuwe woonruimte op. Een vierpersoonskamer met twee stapelbedden, vier lockers, een tafel met stoelen, een koelkast en een kleine tv.

In de dagen daarna zijn alle kamers gevuld en bedden bezet door vluchtelingen die van verschillende locaties in Nederland zijn overgebracht naar Oss. Het zijn gezinnen met kinderen en alleenstaande mannen. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië. De bewonersgroep in de noodopvang wisselt steeds van samenstelling. De vluchtelingen zijn in verschillende fasen van hun asielprocedure.

**Hoeveel vluchtelingen moet de gemeente Oss opnemen?** Voor het opnemen van vluchtelingen zoals in de noodopvang aan de Lievekamplaan heeft de gemeente Oss geen opdracht. Elke gemeente kan zelf bepalen of ze dat wel of niet doet. De gemeente Oss heeft een overeenkomst met het COA voor tijdelijke opvang van 300 vluchtelingen voor maximaal één jaar. Wel moeten alle gemeenten in Nederland vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Dat noemen we vergunninghouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Hoe groter de gemeente, hoe meer vergunninghouders er komen. Onze gemeente moet in 2016 voor ongeveer 300 vergunninghouders een woonruimte regelen.

**Het thuisland van de vluchtelingen heeft meestal een andere cultuur. Wie geeft hen voorlichting over de gebruiken in Nederland?** Dat is een taak van het COA. Zij geven alle vluchtelingen voorlichting over de gebruiken in ons land en over hoe wij met elkaar omgaan. Vooral de eerste weken in de noodopvang is hier veel aandacht voor. Dat gaat om praktische zaken als verkeersregels en boodschappen doen. Maar ook over respect voor vrouwen, vrijheid van meningsuiting, seksuele geaardheid en geloof.

De medewerkers van het COA spreken de bewoners van de noodopvang er op aan als zij zich niet houden aan de normen en waarden in ons land. Het blijft dus niet bij één keer uitleggen, maar het is een blijvend aandachtspunt tijdens het verblijf in de noodopvang.

**Gaan de kinderen naar school?** Ja, die kinderen gaan naar school. Onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen, ook voor vluchtelingen. De kinderen krijgen les in het gebouw van de vroegere Mavo St. Jan aan de Koorstraat. Dat geldt voor leerlingen van het basisonderwijs én voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. De ouders brengen de kinderen lopend naar school. De eerste dagen gaan er vrijwilligers mee op de route van noodopvang naar school.

**Dagbesteding is belangrijk voor vluchtelingen. Is daar een programma voor?** Verenigingen en organisaties uit heel Oss bieden activiteiten aan voor de vluchtelingen. Het COA heeft van al die activiteiten een kalender gemaakt voor dagbesteding. De vluchtelingen kunnen zich voor die activiteiten inschrijven. Dat kan van alles zijn: van sport tot muziek en van werken in de bossen tot creatieve activiteiten. Er is een grote groep vrijwilligers die de vluchtelingen begeleidt bij die activiteiten.

**Wat doet de politie aan de veiligheid in en om het gebouw?** In de noodopvang is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Dat regelt het COA en is geen taak van de politie. Deze beveiliging is vooral bedoeld voor de veiligheid van bewoners, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er brand uit breekt. Ook zien beveiligers er op toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Bij ongeregeligheden schakelt het COA de politie in.

**Kan een bewoner van de opvanglocatie gaan en staan waar hij wil?** Ja. In Nederland worden mensen alleen tegen hun wil vastgehouden als zij strafbare feiten hebben gepleegd.

**Krijgen de bewoners kleren, eten en drinken?** De noodopvang is ingericht voor bed, brood en bad. Dat wil zeggen dat zij eten krijgen, een slaapplek hebben en er sanitaire voorzieningen zijn. Het Rode Kruis zorgt voor kleding voor de mensen die net in Nederland zijn aangekomen.

Dit zijn een aantal vragen die we veel horen over de noodopvang. Er is nog veel meer over te vertellen. Deze informatie vindt u op [www.oss.nl/vluchtelingen](http://www.oss.nl/vluchtelingen).

In onze kerk staat in de hal een bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.



## 125 JAAR KARMELIETEN IN OSS

Begonnen in maart 2015 met de indrukwekkende film 'Het Evangelie volgens Matteüs door Pasolini' is met het samen lezen en luisteren naar delen uit Matthäus Passion van J.S. Bach het jubileumjaar afgesloten. Van Pasen 2015 tot en met Pasen 2016 is op talloze wijzen stil gestaan bij de aanwezigheid en activiteiten van de Karmel in Oss. Het heeft ons een rijke oogst gebracht: boeiende inleidingen, een druk bezochte tentoonstelling in het Stadsarchief. Een mooie openingsmanifestatie met ballet en gitaarmuziek bij de goed bezochte expositie van kunstwerken in de St. Jozefkerk. Een fraaie sculptuur met een lezende Titus Brandsma gemaakt door Ger van Iperen. Stadswandelingen rond de persoon van Titus Brandsma. Een fraai verzorgd boek met belevenissen door karmelieten die in Oss woonden en werkten. Lezingen naar aanleiding van het verschijnen van het gedenkboek, onder andere in het Stadsarchief. Een inspirerende zangdag waar bijna 50 zangers, mannen en vrouwen, met veel plezier aan hebben deelgenomen. De gemeente Oss die Titus postuum tot Ereburger heeft benoemd.

Een boeiend en gevarieerd symposium over de betekenis van Titus Brandsma, niet alleen voor de Osse gemeenschap. Zijn inzet voor de ontwikkeling van de mens, het openen van een openbare bibliotheek en HBS, de journalistiek, vrijheid van meningsuiting. De aanwezigheid van de prior generaal p. Fernando M. Romeral, die het belang van Titus onderstreepte door zijn presentie gedurende drie dagen tijdens het jubileumweekend.

Met dankbaarheid en voldoening kijken we terug op een boeiend jaar. Wij zijn dankbaar dat velen dit jubileum met ons hebben willen vieren. Dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van zeer velen waardoor dit tot een geslaagd gebeuren mag worden genoemd.

Een speciaal woord van dank aan het Comité van Viering 125 karmelieten in Oss. Om af te sluiten met een honderd jaar oude bede van Titus Brandsma: "... dat steeds de Carmel van Oss zij als een boom vol vrucht en vol bloesem tegelijk en door zijn werkzaamheid op velerlei gebied strekke tot heil van de omgeving, waarin het werd gesticht". Dat lijkt me tevens een mooie opdracht voor de toekomst.

Namens Karmelkring Oss, Johan Wagemakers

## NIEUWS VAN HET BESTUUR

### Welkomstviering p. Buitendijk

Hoewel de omstandigheden verdrietig zijn en onze gevoelens daarom dubbel, zijn wij verheugd u te kunnen vertellen dat wij een nieuwe pastoor kunnen begroeten als opvolger voor onze zieke pater George Zeegers.

In een plechtige eucharistieviering in de St. Jozefkerk, willen we op zondag 3 april om 10.00 uur pater Tom Buitendijk, karmeliet, hartelijk verwelkomen als pastoor van de Titus Brandsmaparochie Oss.

Pater Buitendijk viert dan met ons in dankbaarheid ook dat hij op beloken Pasen 1976, veertig jaar geleden, in onze parochie -in de Scheppingskerk- tot priester is gewijd.

Mede namens hem willen wij als bestuur van onze mooie parochie u hartelijk uitnodigen om bij deze feestelijke viering aanwezig te zijn.

Wij hopen u dan te mogen begroeten.

### Jaren van leef maar raak

In mijn ogen hebben de aardgasboringen in 1959 niet alleen een enorme hoeveelheid gratis en overvloedig inkomen opgeleverd voor ons Nederlanders. Ze hebben er ook voor gezorgd dat waardevolle zaken afgebroken zijn, want we gingen denken dat het allemaal niet op kon. Natuurlijk was ons land wel aan een beetje meer welvaart toe na de crisisjaren, de oorlog en de periode van wederopbouw. Maar maakten we het met elkaar niet te bont? Zijn we niet doorgeslagen?

Dat wie ziek of arbeidsongeschikt is vanaf toen toch een redelijk inkomen heeft is sociaal beleid, maar geleidelijk worden we zo soepel in het toekennen van arbeidsongeschiktheidsverklaringen (WAO) dat minister president Lubbers zich ging afvragen welke ziekten in ons land waren uitgebroken nu er plotseling honderdduizenden WAO-ers om een uitkering vroegen. In die jaren is er de serieuze discussie gevoerd om zelfs mensen die geen zin hadden om te werken, ook maar thuis op de bank met een uitkering te laten zitten. En werklozen konden kieskeurig zijn in het aanvaarden van beschikbaar werk: als het werk hen niet aanstond dan haalden we wel buitenlanders om in hun plaats dat werk te doen. Het mocht allemaal wat kosten. Studenten kregen studiebeurzen en net zo veel tijd om over hun studie te doen als ze nodig vonden en daarbij vrij reizen door het hele land. Ouders kregen geld als ze op hun kleinkinderen pasten en kinderen als ze voor hun ouders zorgden of hen zelfs maar aandacht gaven. Iedereen mocht mee profiteren en daarom was van alles niet meer nodig wat in

de jaren voor die aardgasinkomsten nog wel nodig was: mantelzorg, burenhulp, zorgzaam omzien naar elkaar. We waren niet langer aangewezen op liefdadigheid want we hadden overal recht op.....

Natuurlijk waren er vanaf het begin ook mensen zoals de Club van Rome die waarschuwden dat al dat overvloedig consumeren moest veranderen in consuminderen. Dat we op duurzaamheid moesten letten en onze aarde en ons milieu niet moesten uitbuiten en grondstoffen niet moesten uitputten. Mensen ook die wezen op de noodzaak te onthaasten omdat wij onszelf en elkaar voorbij hollen en dat het op die manier geen leven is. Maar die boodschap drong pas door toen de aarde in Groningen ging beven en de gaskraan een flink stuk dicht moest. En toen de banken door de mand vielen omdat ze ons hadden wijs gemaakt dat de bomen tot in de hemel zouden blijven groeien want dat gas zou blijven stromen en voor gratis extra geld blijven zorgen....We weten intussen wel beter.

Kerken zijn geen plekken waar je vooral iets kunt halen. Kerken zijn er vooral om elkaar iets te brengen. Natuurlijk hebben wij kerkmensen ons ook bezondigd aan de gekte van de consumptie-maatschappij. Maar we zijn tegelijkertijd ook een beetje verzetsgroep gebleven of geworden. Want vanuit de kerken is altijd wel gezegd dat we elkaar niet uit het oog moesten verliezen. Dit besef bracht of hield een verzetsgroep van vrijwilligers op de been die er niet om liegt. Het is een grote groep vrijwilligers die tegenwicht is blijven bieden aan de gekte van onze consumptie-maatschappij..

Hoevelen van ons zijn er niet in mantelzorg of verenigingen zoals de Zonnebloem gratis in de weer met zieken, gehandicapten, eenzamen; in terminale thuiszorg of bijna thuis huizen; bij slachtofferhulp of als maatje van mensen die slachtoffer zijn geworden van een consumptie-maatschappij die hen in een worg-greep kreeg met schulden omdat ze er niet mee kunnen omgaan. Hoevelen zetten zich niet in voor jeugdzorg en als vrijwilliger in (sport) verenigingen; voor vluchtelingen en een eerlijker verdeling van de wereldhandel voor fair trade en wereldwinkel; of voor bewustmaking van duurzaamheid en ons overdreven consumptie-gedrag? Hoevelen zijn er niet in de weer om een plaats van geloof en een hoop liefde open te houden en die tot een ontmoetingsplek te maken van mensen die elkaar kunnen inspireren; een plek van bemoedigende woorden, zang, muziek. Een plek van gastvrij ontvangen en elkaar

vasthouden. Kerk **ben je**, geloven **doe je**, niet omdat er iets te halen valt maar omdat je iets te brengen hebt. Het schuift wel, maar dan naar een ander toe.

Raakt de ander uit beeld dan ook de Ander. Niet langer nodig en alleen maar ballast. Als dat een wetmatigheid is, gaan we als kerken nog wat beleven. Veel mensen zullen nog wel een tijdje ontevreden blijven proberen of hun verblijf in luilekkerland verlengd kan worden. Maar binnen afzienbare tijd zal bij iedereen het besef doordringen dat we niet zonder elkaar kunnen. Dan zal niet langer onze onstillbare consumptie-drang om aandacht schreeuwen, maar hervinden we weer het stille genieten van elkaar en het wonder van het leven en krijgen we weer oog voor de Ander in elkaar. We zijn elkaars hoeder, herder.

Pasen. In opstand komen. In de benen komen. Op de been helpen en houden. Opstaan.

Henk Peters, parochiebestuur

### **Seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Maak er een punt van’.**

Onder deze titel startte de Rijksoverheid vorig jaar een campagne om seksueel misbruik te voorkomen. Het bisdom Den Bosch heeft daarop ingehaakt en vraagt de besturen van de parochies om hier werk van te maken. Ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag aangesteld.

Wij, het bestuur van de Titus Brandsmaparochie, willen hier positief op reageren door aan de slag te gaan met volgende richtlijnen die het bisdom heeft aangegeven.

- Zorg dat vrijwilligers die met kinderen en verstandelijk beperkten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.
- Hanteer heldere omgangsregels in het omgaan met kinderen en verstandelijk beperkten. Deze zijn beschreven in een protocol.
- Stel een vertrouwenscontactpersoon aan.
- Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers.

In onze parochie zijn we bezig aan al deze punten aandacht te besteden. Zó kunnen we de kans dat dit gedrag zich bij ons voordoet verkleinen. Menigeen denkt misschien: dergelijke dingen komen niet bij ons voor. Gelukkig, als dat zo is, maar laten we wel alert blijven.

Voor verdere informatie kunt u mij aanschieten of kijken op: [www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragkk.nl](http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragkk.nl)

Stans Ligthart, secretaris